



רס"ל גלעד זוסמן ז"ל

בן 26, עלי

# באמצע חתונת אחותו של עמיחי ז"ל נודע: גם גלעד נהרג

גלעד זוסמן הוא ההרוג שלישי ביישוב הקהילתי עלי מאז תחילת המלחמה

## מאת אורי יבלונקה ואפרת זמר

בפעם השלישית מאז החלה המלחמה בלבנון, היכה המוות ביישוב עלי. בן היישוב גלעד זוסמן (26) נהרג שלשום באשר טיל נ"ט פגע בבניין שבו שחה. את הבישורה הקשה קיבלו רבים מקרוביו בחינתה של אמונה מרחביה, שאחיה, סגן עמיחי מרחביה ז"ל, נהרג לפני שבועיים. במלחמה בלבנון איבד היישוב עלי שלושה מבניו: רבי־סרן רועי קליין, סגן עמיחי מרחביה וגלעד זוסמן ז"ל. ביתו



של זוסמן מרוחק ארבעה בתים בלבד  
מביתם של הזוג הנשוי הטרי, אמונה

מרחביה, שאיכרה את אחיה רק לפני שבועיים, ואריק, מ"פ בצנחנים. את הבי שורה על מותו קיבלו רבים מבני היישוב הקהילתי בזמן חתונתם.

גלעד התגורר בעלי עם רעייתו חני ובי גם בן השמונה חודשים, לביא. הוא עבד כמאבטח באל"על והיה חבר בכיתת הכוננות של היישוב. בשבוע שעבר הוא גויס בצו 8. "לגלעד היה תמיד חיוך גדול על הפנים", ספרו לו חבריו, "הוא תמיד שמח לעזור. היו בו את כל התכונות הגדולות שיכולות להיות באדם".

אביעד פרידמן

# פרידה מגלעד

תמיד מהנותנים ולא מהמקבלים. כל חייו היה גלעד מאנשים העוברים קשה ובשקט, בנאמנות ובאמונה. בענווה רבה ובחריז וך תמיד על הפנים הקפיד גלעד למלא כל משימה. גם לגיוס הזה בצו 8 הלך גלעד בשמירה ואמר שאין ברירה, חייבים להילחם את מלחמת קיומנו. גלעד וחגי חיו בגבעה בעלי, ושם גידלו באושר את בנם הקטן לביא. אנחנו כבר שוברים את ראשנו מה נספר ללביא על אביו ביום שבו יוכל להבין ולהקשיב.

התספרים תמיד דומים ותמיד עולה השאלה כיצד רווק הטובים, המיוחדים והנבחרים הם אלו שנהרגים. התשובה הפשוטה והכואבת לשאלה זו היא כי הם נהרגים פשוט משום שהם שם, בראש הכוח, בחוד החנית, מול אש הקרב הלוהטת, החרדת והשורפת.

חגי ולביא, יעל ודודו, ארנון, עידן ועפי רה, ברכי ונחום. כיצד נוכל לנחמכם ואין בפנינו כל נחמה.

השירה היתה תמיד מרכיב מרכזי בחייהם של בני משפחת זוסמן. בכל אירוע, שמחה, בר מצווה וחתונה היתה עומדת המשפחה ושרה את השירים המיוחדים אותם הלחין הסב. לפני כשלוש שנים, עם אירוסיהם וחתונתם, הצטרפה חגי למקהלה המשפחתית, ולפני שמונה חודשים הצטרפו פעיותיו של לביא התינוק, הנכד והניין הראשון למשפחת זוסמן ולבידן, לזמרה ולרון. אתמול נרמה שירה זו, ספק אם תחזור אי פעם.

גלעד היה מהגידולים המובחרים של הציבור הדתי-לאומי. הוא למד בישיבת בני עקיבא ברעננה ובישיבת ההסדר במצפה רמון. גלעד שירת שירות מלא ביחידה מרי בחרת בצבא ועבד כמאבטח סטוי בחברת אליעל. גלעד, כנעם הכבוד של יעל ודודו, חי כפי שחונך בבית הוריו. מעולם לא חיפש קיצורי דרך, מעולם לא היה מקורב או קרוב ומעולם לא נהנה ממתת חסד. גלעד היה