

אזכרו של כהן חבקוק ז"ל



כהן חבקוק



ז"ל

# המרגלים הראשונים שלנו

אנשי המחלקה הערבית של הפלמ"ח  
התכנסו לזכר חבריהם שנפלו. פגישה  
ראשונה מאז מלחמת העצמאות. גם סוחר  
הנושק יעקב נמרודי היה שם

## ■ נחמה דואק

חיים חפר כתב עליהם: „המסתערבים – אחיך  
גלויי הפנים, אחיך במסיכה/והם הראשונים מבין  
ראשונים, תמיד אנחנו הפלמ"ח". המסתערבים,  
אנשי המחלקה הערבית של הפלמ"ח, מהלוחמים  
זו יותר מרתקים במלחמת העצמאות.



הם שלטו בשפה הערבית ונראו והתנהגו בצורה שאיפשרה להם לחדור ללב מדינות האויב. המשימות שביצעו היו מהמסוכנות במלחמה והיא אינפורמציה שהביאו הכריעה לעיתים קרובות. הם היו המרגלים הראשונים של צה"ל.

בשבוע שעבר, קיימו פגישה ראשונה של אני שי המחלקה. חלקם לא ראו זה את זה 40 שנה. הפגישה, שהתקיימה באתר ההנצחה לחללי המורד יעין בבסיס גלילות, יחדה לזכרם של שבעה מחברי המחלקה, שמתו במשימותיהם בארצות ערב ולא זכו להיקבר בקבר ישראל.

היו שם ראשי אמ"ן, המוסד, המחלקה הערבית. אלופים וקציני צבא בכירים אחרים, ובהם



– אהרן יריב, מאיר עמית, יצחק הופי, חיים לבקוב, רחבעם זאבי, רפאל איתן, שאול ביבר, ירוחם כהן, מולה כהן. והיו גם אנשי השדה. הידוע בהם – סוחר הנשק יעקב נמרודי, שהתגייס למחלקה הערבית בגיל 16 ועשה במסגרתה פעילויות נועזות. הם העלו את זכרם של חברייהם שנשארו מאחור: נסים עטיה, דוד מזרחי, חבקוק כהן, דוד שמש, גדעון בארי ועזרה חורין. בקהל נשמע קול בכי. למרות מרחק הזמן אין ניחומים למשפחות. גם לא בדבריו של מאיר עמית שאומר שיש שכר לפעולתם של אלה שהלכו ולא שבו.

מרגש היה לשמוע את המכתב האחרון של חבר המחלקה, יעקב בוקעי, שנידון למוות בירדן. המכתב הגיע לידי אחד מחבריו כחודש אחרי שהוצא להורג. "דע לך כי לא בגדתי", כתב, "מצפוני ולבי נקיים. קצתי בחיים הקשים שאני עובר כל יום. בית המשפט דן אותי לתליה ואני מחכה להוצאה לפועל. קשור אני בשלשלאות ברזל. מזוני לחם ומים בלבד. אין בלבי תרעומת. אני מושיט ידי ללחץ ידך מרחוק".

אכתבות שפורסמו על כהן חבקוק ז"ל

## כהן חבקוק

בן יונה ויוסף הכהן

נולד בשנת 1927 בתימן

עלה ארצה 1929

נפל ב־26.12.1951 (כ"ז כסלו תשי"ב)

