



## נחמן טל

סרן טל נחמן ז"ל, בנם הצעיר של סימה ונסי נחמן, אח לדור ועומר, נולד

בראשון לציון בכ"ח אייר תשנ"ב, 30.5.1992.

אמו סימה מספרת שמלידתו אופיין בחיוך כובש, שהמשיך ללוותו כל חייו ונגע

בליבם של רבים. לימים הצטרפה לחיוך זה קריצה מיוחדת לו, שהפיחה

אופטימיות, שמחה ואמון בכל מי שפגש בו.

טל גדל והתחנך בראשון לציון, שם סיים את ביה"ס היסודי "עין הקורא". מגיל

צעיר התבלט באהבתו למוסיקה וספורט. בגיל 8 החל לשחק כדורגל בליגת

הילדים, והיה אוהד מושבע של מכבי חיפה. בנעוריו עבר לגור בנס ציונה עם

משפחתו, והתחנך בחטיבת הביניים ע"ש גולדה מאיר. במקביל המשיך לשחק

כדורגל בסקציית הנוער. לאחר מכן, המשיך את לימודיו כתלמיד בולט ומצטיין

בתיכון ע"ש דוד בן גוריון במגמת פיזיקה-מחשבים.

טל ניחן ביכולת נדירה לאהוב כל אחד, לחוש את הזולת ולפגוש כל אדם בגובה

העיניים. הוא הצטיין ביצירת קשרים וחברויות, וידע לגשר בין אנשים. חבריו

ראו בו את הדבק שחיבר את החבורה, שיזם והוביל, והפיח רוח חיים שמחה

ופעלתנית בכל מפגש, בילוי וטיול.

טרם גיוסו לצה"ל טל בחר לשרת ביחידה קרבית, מתוך ערכים שהופנמו בו

מבית: אידיאולוגיה, רעות, אהבת הארץ והעם. כפי שאמר נשיא המדינה מר

שמעון פרס בביקורו בבית המשפחה בימי השבעה: "זו לא רק אבדה גדולה

לכם, זו אבדה גדולה לעם. אדם צעיר, נדיר. נפלא. בימים שיש כל כך הרבה

ציניות והרבה סקפטיות..."

טל התגייס בנובמבר 2010 לחיל האיסוף הקרבי. בתום מסלול ארוך הוכשר כלוחם איסוף קרבי. הוא התבלט במקצועיותו, בחוש האחריות שלו וכושר המנהיגות הכריזמטית שלו. מתוך כך המשיך לקורס מ"כים ומיד בסיומו נבחר לצאת לקורס קצינים.

עם סיום קורס הקצינים מונה לשרת כמפקד מחלקת טירונים, ונבחר כקצין מצטיין סגל בענף ההכשרה של חייליו. אחר כך מונה לתפקיד מפקד המחלקה הרכובה בגדוד 414. מפקדיו, פקודיו וחבריו מעידים על טל כמי שנשא באחריות גדולה, ודאג לרווחת חייליו תוך הקפדה על אמות מידה מקצועיות גבוהות. בצאתו לחופשות מהצבא טל לא החמיץ הזדמנות לפגוש חברים, לבלות ולטייל בארץ. הוא הקפיד על הקרבה עם משפחתו, אליה היה קשור מאד באהבה, אכפתיות, דאגה והקשבה.

בעת ביקורו של נשיא המדינה מר שמעון פרס בבית המשפחה, לשאלתו לגבי מה טל אהב לעשות, ענו בני משפחתו שטל הכי אהב לחיות.

זמן קצר לפני נפילתו טל הומלץ ע"י מפקדיו לקבל ביום העצמאות תשע"ד את תעודת המצטיין של אלוף פיקוד דרום, אך לא הספיק לדעת על כך. הוריו סימה ונסי ואחיו דור ועומר הוזמנו לקבל בשמו בטקס חגיגי את תעודת ההצטיינות מאלוף פיקוד דרום.

טל נפל בפעילות מבצעית בגזרת רצועת עזה בד' באדר א' תשע"ד, 4.2.2014, והותיר חלל גדול בלבבות רבים.